

De Nederlandse Stads- en Dorpsdichters

# HET BANKJE



VERZAMELD POETISCH PROTEST  
VOOR DE GEMEENTE STADSKANAAL

Gouda, januari 2019

*Voor de wethouders, raadsleden en ambtenaren  
van de Gemeente Stadskanaal,  
en natuurlijk: Lucas Meijer.*

*Uit liefde voor een mens zonder bankje.*

# Inleiding

De gemeente Stadskanaal besloot dat de 87-jarige Lucas Meijer niet langer op een bankje bij zijn overleden vrouw mag zitten. Het bankje moet weg, want: het mag niet. Inmiddels is er een storm van protest ontstaan. Het kan toch niet zo zijn dat regelgeving de menselijkheid en de liefde voor een dierbare in de weg staat?

Een groot aantal Nederlandse Stads- en Dorpsdichters, die in menig gemeente met hun werk het geweten van hun woonplaats belichamen, onderschreef daarom een brief aan de gemeente Stadskanaal, waarin gepleit wordt om de liefde voorrang te geven boven de regelcultuur.

Een aantal dichters schreef een gedicht. Over het bankje.

Dit is de verzamelbundel met die gedichten.

Een bundel over gedichten met maar een onderwerp: het bankje van Stadskanaal.

Een bundel voor Lucas Meijer en de herinnering aan zijn vrouw.

Opdat de gemeente Stadskanaal tot bezinning mag komen en Lucas Meijer zijn bankje gunt.

*Namens alle Nederlanders:*

*Pieter Stroop van Renen, stadsdichter van Gouda.*

*Kitty Schaap, stadsdichter van Oss*

*Marjolein Pieks, dorpsdichter gemeente Heumen*

*Kaj Elhorst, stadsdichter van Alphen a/d Rijn*

*Wietse Hummel, stadsdichter van Harderwijk*

*Paul Venderbosch, stadsdichter van Hillegom*

*Kees Smits, stadsdichter van Zwolle*

*Marianne Van Velzen, stadsdichter van Leiden*

*Robbert Roos, stadsdichter van Zoetermeer*

*Etwijn Grootsholten, dichter van de provincie Zuid-Holland*

*Jelle Ravesteyn, stadsdichter van Maassluis*

*Pieter Viktor Kindt, dorpsdichter Destelbergen, België*

*Kitty Schaap, stadsdichter van Oss*

*Kees Smits, stadsdichter van Zwolle*

*Hanneke Leroux, oud-stadsdichter van Gouda*

*Ingrid van den Oord, dichter van de Hoeksche Waard*

*Piet Hardendood, dorpsdichter van Waddinxveen*

*Huub de Bel, Gouwenaar*

## WINTER AAN HET GRAF

vanochtend toen het ijs brak onder oude voeten  
droegen oude botten een nog jong verdriet

in de stilte van een koude leegte die alleen maar een man alleen maar een vrouw  
begrijpen kan  
koos het een bank bij deze bevroren streling

hoe een oranjeroze zonsopgang toen de warme omhelzing in de leuning omlijnde  
tegen alle regelgeving in

immers, in het graf pas mag men rusten, een bank is uit de tijd

*Marjolein Pieks*  
*Dorpsdichter van de gemeente Heumen*

## **WILDSNOEI**

Wij, stads en dorps dichtend

op een bankje  
rouwen  
groeien  
bloeien

Wij gaan weer dood

Natuurlijke wildgroei  
heet dat dan  
onbegrensd tussen leven en dood

Zij, Stadskanaal gaan het horen

in rechtbankje  
groeïend  
snoeiend  
rouwend

Wij gaan weer dood

Natuurlijke wildsnoei  
wilt u dat  
onbegrensd tussen leven en dood?

*Paul Venderbosch,  
Stadsdichter van Hillegom*

## **EEN BANK**

Een bank, een plek  
Om uit te rusten  
Bij te komen  
Te onthaasten  
Terug te trekken  
Te ontdekken  
Wat er is  
Wat er was  
En alles daar tussenin  
Zonder einde of begin  
Om te koesteren  
Vast te houden  
Los te laten  
Zo'n plek

*Robbert Roos,  
Stadsdichter van Zoetermeer*

## **DENKBANK**

Dit is geen multiplex  
Geen onbehandeld grenen

Deze bank  
heeft watervaste  
draagkracht

Om tsunami's verdriet  
te vangen  
en herinneringen  
her te leven

*Marianne van Velzen,  
Stadsdichter van Leiden*

## HUN BANKJE

Elke week komt hij even  
het leven met haar doornemen.  
Zittend bij haar is  
is er geen dood.  
Zijn gedachten strelen haar  
en dialogen houden hen jong.

Het houten bankje  
is nu hun nieuwe canapé  
van het samenzijn,  
door weer en wind.  
De oude staat nog thuis  
die kan niet mee  
als hij elke week bij haar is.

*Wietse Hummel,  
Stadsdichter van Harderwijk*



## **ALS HET LEVEN**

als het leven  
geen bank meer heeft  
om uit te rusten  
gunnen we de dood  
zijn marathon

*Etwin Grootsholten,  
Provinciedichter van Zuid-Holland*

## **LUCAS' BANKJE**

Lucas' bankje is als Hachi's vaste stek  
Het verdient in ons hart een plek  
Laat het heel zijn leven staan  
Schuif de teloorgang op de lange baan

*Jelle Ravestein*  
*Stadsdichter van Maassluis*

## AAN DE GEMEENTE

*Voor Lucas*

Ik heb iemand zien lachen  
naar iemand onbekend  
Ik zag hoe iemand zomaar  
iemand anders hielp  
en nog niet eens voor 't geld

Ik zag een parkeerplaats in het blauw en  
iemand rekening houden met

'k zag  
een hond van straat  
in huis gehaald,  
een verliezer met een medaillon,  
'n dakloze die z'n eten werd betaald,  
hoe iemand een depressie overwon

En weet u,  
Het is maar hoe dat u 't bekijkt  
of hoe u het gezien hebt.  
Ik zag een beetje menselijkheid.  
"Als dat maar geen precedent scheidt."

*Pieter Viktor Kindt,  
dorpsdichter Destelbergen, België*

## **DE LAATSTE RUSTPLAATS**

Hier ligt men, maar men zit hier niet.  
De laatste rustplaats opgeheven.  
Of men nu dood is of in leven,  
het is een plek vol diep verdriet.

*Kitty Schaap,  
Stadsdichter van Oss*

## **EMPOETISCH STADSBERICHT VOOR LUCAS**

Het bankje dichterbij de hemel  
brengt woordeloos jouw adem dichterbij  
Je luistert naar haar stem; zij fluistert door de bomen  
de woordjes die ze zo graag zei

*Hanneke Leroux,  
Oud-stadsdichter van Gouda*

## **HET BANKJE**

Gemeente, ik dank je  
hier vanaf mijn bankje  
ik kwam van ver gereisd  
want de anderen waren dood.

Gemeente, is het teveel gevraagd:  
Mag ik blijven op uw bankje?

*Huub de Bel*  
*burger uit Gouda*

## **LAAT DE LIEFDE**

Laat de liefde rustig tranen plengen  
Verder hoef je niets te doen:  
Maar plaats een bankje van barmhartigheid

*Pieter Stroop van Renen  
Stadsdichter van Gouda*